

*Rust nu maar uit, je strijd is gestreden.
Je hebt het moedig gedaan.
Wie kan begrijpen hoe je hebt geleden?
Wie kan voelen wat je hebt doorstaan?*



mevrouw

Hilda Bauters

Zij werd geboren te Aalst op 15 mei 1944
en is er godvruchtig overleden in het O.L.V.-ziekenhuis op 1 februari 2018,
gesterkt door het sacrament van de zieken.

Dit melden u:

Chris en Gina De Ridder-Potestia
Michel Potestia
Pascal en Katia Potestia-De Spiegeleer

haar kinderen

Bram De Koninck

haar kleinkind

haar broers, zussen, schoonbroers, schoonzussen, neven en nichten

De families Bauters en Lievens.

Met dank aan het verplegend en verzorgend personeel.

Wij nodigen u uit om samen afscheid te nemen van Hilda
tijdens de uitvaartliturgie die zal plaatsvinden in de kerk van O.L.Vrouw van Bijstand
te Mijlbeek-Aalst
op zaterdag 10 februari 2018 om 10.00 uur.
Gevolgd door de bijzetting van de urne in het urnengraf op de begraafplaats van Aalst.

Samenkomst en begroeting in de rouwkapel in de kerk vanaf 9.30 uur.

U kan een laatste groet brengen aan Hilda in het Rouwcentrum Kris Janseghers,
op maandag en dinsdag van 17.00 tot 19.00 uur.

Rouwadres:
Jozef Borremanstraat 14/3.1 - 9300 Aalst
Online condoleren via www.janseghers.be